

GLAZEN WERELD

Sta hier even stil met mij
bij allen die op de vlucht zijn.

Eet eerst je mond even leeg
voordat we het over honger gaan hebben.

En praat vooral over wat je te zeggen hebt
over monddedode mensen.

Wanneer het straks donker is,
jij weer uitkijkt
naar het licht van de nieuwe morgen,
gedenk dan alsjeblieft
iedereen
die ook morgen weer
moet leven
in weer een volgende
donkere dag.